

Historien om Hillerød

Hillerød kom op af jorden
Kiggede sig omkring
Hillerød kom op af jorden
Kiggede sig omkring
Den så et slot, en skov, en park
En by med masser af liv.
Den tænkte, jeg sku' aldrig være stået op
For nu det slut med tidsfordriv.

Og nu må jeg være forsigtig
Ingen må opdage mig.
Og jeg skal opføre mig rigtigt.
Det var lettere da jeg stod
Og bare var en rod.

Hvad er det for en rod jeg er
Hvad er det for en rod jeg er

Jeg er en rod med mange arme
Jeg er en rod med mange ben
Jeg bli'r så glad når jeg ka' larme
Og vise alle hvad jeg er for en
Jeg er en Hillerød
Jeg er en Hillerød
Jeg er en Hillerød

Jeg kravler rundt på slottets tage
Og får historiens vingesus
Jeg tænker lidt på gamle dage
Da kongen havde såd'n et fornemt hus
Jeg er en Hillerød
Jeg er en Hillerød
Jeg er en Hillerød

Jeg leger gemme med en måge
I skoven er jeg hjemmevandt
Men jeg bli'r røbet af en råge
Der skræpper op og skriger : "Se her hvad jeg fandt"
Jeg er en Hillerød
Jeg er en Hillerød
Jeg er en Hillerød



Jeg dykker ned under slotssøens færge
Og laver bølger til den lille båd
Men I må tro mig – jeg vil sværge
Det var ikke mig der gjorde turisterne så våde
Jeg er en Hillerod
Jeg er en Hillerod
Jeg er en Hillerod

Hillerod gik ind til byen
Kiggede sig omkring
Hillerod gik ind til byen
Kiggede sig omkring
Den så der manglede børn til at synge,
Og danse og høre musik
Den tænkte, jeg må se om jeg ka' finde
Såd'n en stor musikfabrik.

Men nu må jeg være forsigtig
Ingen må opdage mig.
Og jeg skal opføre mig rigtigt.
Det var lettere da jeg stod
Og bare var en rod.

Hvad er det for en rod jeg er
Hvad er det for en rod jeg er

Jeg er en rod med mange arme
Jeg er en rod med mange ben
Jeg bli'r så glad når jeg ka' larme
Og vise alle hvad jeg er for en
Jeg er en Hillerod
Jeg er en Hillerod
Jeg er en Hillerod

Nu vil jeg bare lære at danse
Og synge sange og spille musik
nu der ingen der kan standse
en rigtig rod som mig for jeg er unik
Jeg er en Hillerod
Jeg er en Hillerod
Jeg er en Hillerod

Hvad er det for en rod du er
Hvad er det for en rod jeg er

Jeg er en rod med mange arme
Jeg er en rod med mange ben
Jeg bli'r så glad når jeg ka' larme
Og vise alle hvad jeg er for en
Jeg er en Hillerod
Jeg er en Hillerod
Jeg er en Hillerod

Jeg går ind på Klaverfabrikken
Jeg har musikken i mit blod
Og når jeg danser er det ligesom rytmikken
Den gir mig styrke, kraft og mod
Jeg er en Hillerod
Jeg er en Hillerod
Jeg er en Hillerod

En ægte rod
En Hillerod
En helt igennem rigtig rod
Som bare stod
Som bare gloed'
Som bare troed'
Han manglede mod
Men han blev rap i replikken
Da han kom på skolen med musikken
Hørte koncerter på fabrikken
Det var det der satte prikken
Over i-et
For han ku li-et

© Birgitte Alslund 10-2012